

**De Morgenster
22 november 2020
Eeuwigheidszondag**

'DE SABBATSRUST'



Met medewerking van zanggroep o.l.v. Klaas de Haan
Met medewerking van Linda Vrolijk, cello.

DE VOORBEREIDING

Inleidende orgelmuziek

Luiden van de bel

Aansteken van de kaarsen

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Lied: 'Zo vriendelijk en veilig als het licht' [LB 221]

Couplet 1 en 2

Groet en bemoediging

Moment van stilte en drempelgebed

Lied: 'Die ons schiep' [LB 266] *Couplet 1, 2 en 5*

Gebed om ontferming, afgesloten met het zingen van 301k

Glorialied: 'Zing voor de Heer een nieuw gezang' [LB 655]

Couplet 1, 2, 3 en 5

Toelichting op de bloemschikking

DE DIENST VAN HET WOORD

Eerste schriftlezing: Genesis 2: 1-4a

Met behulp van een filmpje, gemaakt door Alfred Smid

Lied: 'Met niets van niets' [602]

Tweede schriftlezing: Openbaring van Johannes 14: 12-13

Muzikaal intermezzo: Franz Schubert, Litaney auf das Fest Aller Seelen

Overweging

Lied: 'Er is een land van louter licht' [753]

DIENST VAN HET GEDENKEN

Tekst

Koorzang: 'Wat ik gewild heb' [LB 962]

Wij noemen de namen van hen die ons ontvallen zijn en steken voor elk van hen een kaars aan

Muzikaal intermezzo: Arvo Pärt: Spiegel im Spiegel

Dank- en voorbeden, waarbij wij enkele malen zingen 'Blijf met uw genade bij ons' [256]

Mededelingen

Slotlied: 'God, schenk ons de kracht' [418]

Zending en zegen