

Nieuwjaarsreceptie De Morgenster 8 januari 2023

Vorige week sloten we het oude jaar af met een oudejaarsvesper, samen met De Regenboogkerk, hier in De Morgenster. En zondag, nieuwjaarsdag was er een gezamenlijke viering in De Regenboogkerk. Binnen de Protestantse gemeente samen afgesloten en het nieuwe jaar begonnen. Een hoopvol teken.

Het is goed dat we elkaar als wijkgemeenten in Hilversum ontmoeten. Dat is geen nieuw initiatief: samenwerken met kerken uit de PgH doen we al jaren, op allerlei terreinen, bijvoorbeeld in het jeugdwerk, de diaconie, het ouderenwerk. En we hebben in de afgelopen jaren gezamenlijke diensten gehad, bijvoorbeeld bij de bevestiging van de bovenwijkse jongerenwerker en de Top2000-diensten. Met alle wijken samen. In coronatijd was fysiek samenkomen natuurlijk minder mogelijk, maar wel hebben we op verschillende manieren samen online gevierd. Velen van ons gaven aan dat dit goed beviel, en regelmatig klonk ook de opmerking om dit ook vaker, of zelfs wel definitief samen te doen.

Komend jaar, u weet het, zal het samenwerken met de andere wijken een meer definitieve vorm gaan krijgen. En dan gaat het niet alleen om incidentele samenwerkingsverbanden, maar om fundamentele keuzes over het bestuur van de wijkgemeenten, de gebouwen en de arbeidsplaatsen. Dit proces is niet van vandaag of gisteren. Alle jaren dat ik in de Algemene Kerkenraad zit, en dat is bijna 8 jaar, ligt al de vraag op tafel hoe wij als PgH onze gezamenlijke toekomst zien. Sinds september van afgelopen lag er eindelijk een helder plan op tafel met drie voorstellen voor een nieuwe structuur van de Hilversumse protestantse kerken. Na zoveel jaren denken en praten heb ik het als een verademing ervaren dat ons denken en praten concreet werden: de tijd was rijp. In september afgelopen jaar is ook een voorstel gedaan over het tijdspad voor de besluitvorming: in april 2023, dus al over drie-en-halve maand, maakt de Algemene Kerkenraad een eerste keuze voor een nieuwe PgH-structuur, de gemeenteleden

gehoord hebbende; tussen april en juni zijn er nog mogelijkheden tot gesprek en aanpassingen en in juni 2023 wordt een definitief besluit genomen. Sinds november is er aan dat besluitvormingsproces niets veranderd. Wat er wél is veranderd is het moment van uitvoering, of wel implementatie van het genomen besluit. Zoals intussen ruim gedeeld is in de media van de PgH en op ons gemeenteberaad van 6 november hier ook aangegeven: de noodzaak om te versnellen is groot. De oorzaken zijn bekend: de hoge energiekosten, inflatie, het dalende ledental en de in waarde gedaalde beleggingen. De versnelling betekent dat uitvoering niet pas in 2025 plaats vindt, zoals eerst het plan was, maar al in 2024. Dat is volgend jaar al.

We gaan belangrijke maanden in. Tussen nu en eind maart organiseren we in de wijkgemeenten, dus ook hier, gesprekken om met elkaar de voors en tegens van de verschillende modellen uit te wisselen. Maandagavond 9 januari (morgen) is de nieuwjaarsreceptie van de PgH in de Regenboogkerk, samen met de Bethlehemkerk, de Grote Kerk, de Diependaalse kerk, Vitamine G en de Regenboogkerk. Een ieder is van harte welkom! Dan zal de voorzitter van de AK, onze Jan de Leede, toelichten op welke wijze de gesprekken binnen en buiten de wijkgemeenten in aanloop naar de besluitvorming in april vorm gaan krijgen. Zoals gezegd, het moment van besluitvorming in de AK nadert snel: we hopen op betrokkenheid van een ieder in dit proces. Zeer binnenkort kunnen we als kerkenraad van De Morgenster laten weten hoe wij in De Morgenster de gesprekken gaan organiseren. Wij laten dat natuurlijk in ieder geval via de MorgensterActueel weten.

En daarnaast blijven we de komende tijd gewoon volop wijkgemeente rond De Morgenster. Zoals we dat het afgelopen jaar gelukkig ook weer ten volle konden zijn. Na alle lockdowns wilden we elkaar weer ontmoeten en samen vieren. En dat lukte! We denken terug aan een zonnige diaconale lentemarkt in maart met veel bezoekers; op Eerste Paasdag hadden we voor het eerst een

paasontbijt, en voor het eerst op Tweede Paasdag eieren zoeken met kinderen uit de buurt. De kinderen gingen vliegeren met Hemelvaart, Er was weer een Samen op Vakantieweek, voor het eerst een heel startweekend in september, seniorenmiddagen konden weer, zingen, kringen, weer gemeentemaaltijden, zaterdagopenstelling, voorstellingen, jongerencatechese ging in onze wijk en bovenwijken weer van start, Walk and Talk na de kerkdiensten, en niet te vergeten de lichtjesticht en het kerstspel op kerstmorgen.

In het voorjaar van 2022 stelden we met elkaar, als gemeente en kerkenraad, ook ons beleidsplan voor de komende vier jaar vast. Binnenkort zullen we de eerste periode van ons beleidsplan evalueren, zowel in de gemeente als in de kerkenraad.

Heel eerlijk: komend jaar 2023 zal gekenmerkt worden door een zekere dubbelheid. Enerzijds zullen we als wijkgemeente rond De Morgenster verder vorm geven aan onze voornemens uit dat beleidsplan hoe wij gemeente van Christus willen zijn. Dat betekent ook dat we nieuwe initiatieven omarmen, zoals bijvoorbeeld de pastorale huiskringen, waarvan de eerste kring rond Anna's Hoeve in november met succes is gestart. En meerdere kringen zullen volgen. En er is het initiatief van Samen Jong, al in het najaar voorzichtig geïntroduceerd, om jonge gezinnen op een positieve manier bij onze gemeente te betrekken. Vandaag stond ook in teken van Samen Jong. En we gaan met elkaar kijken hoe we daarmee verder gaan.

Die dubbelheid betekent anderzijds dat we ermee rekening moeten houden dat we als wijkgemeente rond De Morgenster vanaf volgend jaar op een andere manier kerk zullen zijn. Op welke wijze? We weten het echt nog niet.

Maar we weten wel, dat het goed is om gewoon door te gaan: present te zijn in onze omgeving, de wijk, ons dorp. En dat betekent ook dat we met elkaar blijven zoeken naar hoe we gelovig willen en kunnen zijn in deze tijd, hoe we christen kunnen zijn in deze

omgeving. Dat vraagt verbondenheid met traditie, maar ook beweging en ontwikkeling. Maar ook lef en soms blijven zoeken en proberen. En merken dat sommige ideeën niet aanslaan of niet bij ons passen.

Daar past een opmerking bij: laten we in alle nuchterheid onder ogen zien dat we niet alleen in De Morgenster, en in Protestants Hilversum, in een turbulente tijd leven. De politiek-sociale situatie van ons land en een groot deel van de wereld is onzeker; christen zijn staat überhaupt onder druk. En in veel kerken is er onzekerheid over voortbestaan. Er zijn zorgen en twijfels, maar laten we het hoofd niet laten hangen. Er is een vuur dat ons aanwakkert. Wij zijn gedreven door de Goede Boodschap dat Gods rijk komt, voor ons en onze naasten. Stil staan is geen optie. Ons is gevraagd op weg te gaan, elkaar gegeven, om er ook te zijn voor anderen. We vervolgen onze weg, maar zoeken ook naar nieuwe wegen, ook al weten we niet precies waarheen, met hoevelen we zijn, en wie we tegenkomen. Maar we gaan op weg, vol vertrouwen op Gods zegen.

Namens de hele kerkenraad van De Morgenster wens ik ons allen een goed en gezegend 2023! Natuurlijk ook namens onze wijkpredikant Erik van Halsema die vandaag voorgaat in Amsterdam.

Namens de kerkenraad, Marya de Haas