

Geachte Dames en Heren, ...

De aanslagen op de kerken in Sri Lanka hebben de leden en achterban van de **Milli Görüş Nederland** diep geraakt.

Toen wij de ochtend van 21 april het bericht vernamen van de terreurdaad met onschuldige mensen tijdens een religieuze ceremonie in kerken als doelwit, wisten wij dat deze dag als een zwarte dag in onze gedachten zou worden gegrift.

Wij zien deze aanslag als een aanslag op de hele mensheid. In het 32^{ste} vers van de 5^{de} soera in de Koran wordt het volgende bepaald: “In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Wie iemand doodt, is alsof hij alle mensen heeft vermoord. Wie iemand laat leven, is alsof hij alle mensen heeft laten leven.”

Wij voelen mee met de onschuldige mensen die het doelwit waren van deze aanslagen. Wij delen het leed van alle Christenen, die het hoofddoelwit waren van deze aanslagen.

Hun leed is ons leed.

Geachte allen.

Wij weten allemaal wat het doel van terreur is: terroristen willen verdeeldheid zaaien in de samenleving en ons tegen elkaar opzetten. Zij willen ons gebruiken voor hun slechte bedoelingen door vijandigheid tussen ons te creëren.

Wij zullen dit nooit toelaten. Wij zullen nooit toelaten dat zij hun doel bereiken. In tegendeel, wij zullen nog meer solidariteit tonen dan dat we ooit hebben gedaan, wij zullen elkaar nog meer benaderen en de eenheid van onze samenleving nog meer versterken dan ooit tevoren. Wij zullen zij aan zij staan, ongeacht van wie terreur uitgaat en tegen wie het is gericht.

Geachte allen, na de terreurdaden in Nieuw-Zeeland Christchurch nog niet zo lang geleden, waarbij moslims het doelwit waren, hebben wij als gemeenschap nogmaals ingezien hoe belangrijk eenheid is. Mensen zijn ons komen vertellen dat ze onze pijn deelden. Nooit eerder hebben wij het gevoel van eenheid zo sterk gevoeld. Elke dag hebben mensen hun solidariteit getoond, bloemen achtergelaten aan onze moskeeën, getoond dat we niet alleen zijn.

Woorden zijn ontoereikend om te beschrijven hoeveel geluk en kracht wij hebben geput uit de eenheid die werd gevormd na deze aanslag. Het gaf ons hoop voor de toekomst. Op zo'n momenten is deze houding des te belangrijker.

Wij wensen vandaag met dit bezoek te laten zien dat wij jullie leed delen en solidair zijn met jullie. Ondanks het feit dat wij verschillende religies aanhangen, weet dat wij als jullie naasten met jullie meevoelen.

Er is veel meer dat ons verbindt, dan hetgeen ons verdeeld.

Geachte gelovigen, wij danken jullie in naam van **Milli Görüş Nederland** om ons de mogelijkheid te geven onze steun hier te mogen betuigen. Moge de eenheid van onze samenleving versterkt worden.

Van harte bedankt!