

Versie voor publicatie 20230607

Bijeenkomst voorzitters en predikanten Morgenster, Bethlehemkerk, Regenboogkerk m.b.t. Breed Protestantse geloofsgemeenschap

Op uitnodiging van de voorzitters van de drie kerkenraden (Morgenster, Bethlehemkerk en de Regenboogkerk) zijn op 31 mei jl. de predikanten en de voorzitters bij elkaar geweest om verwachtingen uit te spreken over het 'samen op pad gaan'.

Daarnaast hebben we besproken welke eerste stappen we aan onze kerkenraden kunnen voorstellen.

Opening

De voorzitters openden samen de avond met het lezen van de Taizé-tekst van 31 mei: Efeziërs 3, vers 14-19 over het gebed van Paulus om de liefde van Christus. We baden samen voor de verbondenheid in die liefde en voor de kracht van de Geest. Samen biddend op pad.

Het is belangrijk om een gezamenlijk doel te bepalen (visie), waarden, uitgangspunten. Hierop kunnen we telkens terug vallen en elkaar weer vinden. Luisterend naar elkaar, nieuwsgierig naar elkaars standpunten, lerend van elkaar.

Verwachtingen

Hierna kreeg ieder de gelegenheid om zijn/haar verwachtingen en zorgen m.b.t. het samen vormen van één geloofsgemeenschap te delen. Uitgesproken werd dat de meeste aanwezigen blij zijn om samen op pad te gaan. Het heeft jaren geduurd voor het zover was. Er werd uitgesproken dat dit voor de Loosdrechtse predikant en gemeenteleden anders ligt. De invoeging in de Bethlehemwijkgemeente heeft nog maar net plaats gevonden en de vorming van de Breed Protestantse geloofsgemeenschap komt nu erg kort achter aan.

In deze bijeenkomst blijkt dat we tempo willen maken met het uitvoeren van de besluiten van PgH2024, maar niet ten koste van een zorgvuldige aanpak.

De bijeenkomst PgH 2024 van de AK op 8 juni 2023

We bespraken welke zorgen we in de wijkgemeenten hoorden die mogelijk op 8 juni op tafel komen. De aanneming is dat de zorgen in de drie wijkgemeenten vooral liggen op het gebied dat alles op dit moment onzeker is. 'We zitten in niemandsland met elkaar'. De onduidelijkheid geeft onrust. Gemeenteleden weten niet meer wat ze nu wel of niet kunnen plannen en bij wie ze met hun vragen terecht kunnen. Dit geeft bij sommigen het idee dat er over bepaalde zaken niet goed nagedacht is. Er is behoefte aan duidelijkheid en rust.

Hoe verder als Breed Protestantse geloofsgemeenschap?

We stellen wij onze kerkenraden het volgende voor:

- Laten we een plan/manifest maken: wat zijn onze gezamenlijke doelen en waarden? En hoe willen we daar met elkaar aan werken?
- We stellen voor om een externe adviseur aan te trekken om ons te begeleiden bij het maken van dit plan/manifest. We hebben nagedacht over wie deze adviseur zou kunnen zijn. We stellen voor om binnen de eigen kerkenraad te bespreken of we met deze kandidaat willen kennismaken.
Belangrijk is dat de externe adviseur een heldere opdracht mee krijgt. We maken t.z.t. afspraken over de kosten van de externe begeleiding.
- We willen graag een kennismaking tussen de drie kerkenraden organiseren. Iedere wijkgemeente vraagt (of heeft dit al gedaan) twee mensen die dit willen organiseren. Het eerste deel van de

avond zouden we graag willen besteden aan kennismaken en het tweede deel aan het maken van inhoudelijk afspraken.

- Kerkdiensten en activiteiten tussen september en december 2023: 'ambitieuw op pad, maar niks forceren!'

De zes predikanten kijken naar mogelijkheden om samen te vieren. Belangrijk is om een evenwicht te vinden tussen de al geplande activiteiten en het samen vieren.

Het was een mooie eerste ontmoeting in een goede sfeer, aandachtig luisterend naar elkaars inbreng.

We sloten de avond af met het zingen van het lied 'Samen op weg' (melodie van 'Zomaar een dak')

Samen op weg, zoekend naar kansen,
naar elke nieuwe moog'lijkheid,
om voor elkaar leven te scheppen,
ja, Heer, maak ons daartoe bereid.
Wil bij ons zijn van uur tot uur,
ons leiden elk moment,
dat men uw kerk herkent.