

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

I have a dream. - Martin Luther King, 28 augustus 1963. Het bekendste gedeelte begint met:

Ik zeg jullie vandaag, mijn vrienden, dat hoewel wij de moeilijkheden van vandaag en morgen moeten overwinnen, ik nog steeds een droom heb. Het is een droom die diep geworteld is in de Amerikaanse droom.

En dan beroept hij zich op de onafhankelijkheidsverklaring: *alle mensen zijn gelijkwaardig geschapen.* Hij schetst een wereld waar die oude woorden werkelijkheid zijn geworden. *Ik heb een droom.*

Hij eindigt zijn speech met de woorden:

Wanneer wij zorgen dat overal de vrijheid klinkt, dan zullen wij de komst van de dag versnellen waarop al Gods kinderen, zwart en wit, Jood en heiden, Protestant en Katholiek, elkaars handen vasthouden en die oude negrospiritual zingen: "Eindelijk vrij! Eindelijk vrij! Dank God almachtig, we zijn eindelijk vrij!"

Wat was het dat deze toespraak zo ontzettend succesvol maakte? Er zijn veel verschillende zaken aan te wijzen. Het was het goede moment in de geschiedenis. Er waren een kwart miljoen mensen aanwezig en mensen konden thuis meekijken op TV – dat was nieuw destijds. MLK had retorisch talent en maakte handig gebruik van bekende liederen, woorden en beelden. Maar als je iemand vraagt wat ze weten van die speech, zal het antwoord steeds dat ene zinnetje zijn: *I have a dream* – ik heb een droom. Droom – het intrigeert, het maakt nieuwsgierig, het roept je wakker.

Roept je wakker? Ja, want de droom die MLK droomt is geen droom voor tijdens je slaap. Het is een visioen: een duidelijk toekomstbeeld. Een visioen **herinnert je aan het verleden, zet het heden in beweging, brengt de toekomst dichterbij.**

Wat bedoel ik daarmee? Dat wordt duidelijk in het tweede gedeelte wat we lezen. Qua setting en inhoud lijkt het veel op de situatie rond MLK.

Begin van bediening – nog onbekend.

Hij las: 18«God heeft mij uitgekozen. Daarom is zijn Geest bij mij. God heeft mij gestuurd om aan arme mensen het goede nieuws te vertellen. En om tegen gevangenen te zeggen dat ze weer vrij zijn. Om blinden te vertellen dat ze weer zullen zien. En om mensen die het moeilijk hebben, te helpen. 19Ik maak bekend: Er begint een nieuwe tijd.»

Lezen van een visioen – deze droom is *nu* werkelijkheid geworden, deze droom gaat over mij. Tandengeknars – boodschap irriteert. Waarom? Lastig te begrijpen. Jezus zegt dat hij in zijn vaderstad niet de wonderen zal doen die hij elders al heeft gedaan. Hij noemt twee Bijbelse voorbeelden waar God goede dingen juist doet voor buitenstaanders.

Ze springen op, worden boos. Ze smijten hem eruit, willen hem ombrengen. Waarom worden ze zo boos? Misschien wel omdat Jezus zegt: de toekomst is anders. Het roer gaat om. De eerste worden de laatsten.

Men geloofde in een Messias, maar niet op de manier die Jezus hier lijkt te suggereren. Want een Messias was toch iemand die de buitenlandse overheersers eindelijk eens op hun donder zou geven. Die shalom zou brengen voor Israël – toch niet voor de andere volken? Maar Jezus praat nu over hoe het heil juist voor buitenstaanders was. Hoe durft hij! Jahweh is toch Israël's God?

Net als bij MLK: Edgar J. Hoover, de directeur van de FBI, die zich thuis achter de buis kwaad maakte om de speech van MLK. Hoe durfde hij te zeggen dat zwarten gelijke rechten moesten krijgen!

Dromen zetten het heden in beweging naar de toekomst. Maar wat we uit deze droomverhalen kunnen leren, is dat dit niet zonder slag of stoot gaat. Jezus schetste een prachtig vergezicht, waarop men hem om probeerde te brengen. Een kleine drie jaar later pas slaagden ze erin. Martin Luther King hield vast aan zijn droom: ‘...hoewel wij de moeilijkheden van vandaag en morgen moeten overwinnen, ik nog steeds een droom heb.’ Tot zijn laatste dag bleef hij delen van zijn visioenen. En ook hij werd om zijn dromen drie jaar later in 1968 vermoord.

En toch kozen beiden ervoor om hun droom na te jagen. Waarom? Omdat zij wisten dat een goede wereld alleen kan bestaan als *iedereen* het goed heeft. Vorige week sloot de internationale Week van Gebed voor de éénheid af. Deze week hebben christenen wereldwijd gebeden om een rechtvaardige wereld. Hard nodig: 26 mensen bezitten evenveel als de armste helft van de wereldbevolking. De verschillen worden groter. Een rechtvaardige wereld is een wereld waarin niet een select gezelschap profiteert van de rijkdom, maar waar welvaart voor iedereen beschikbaar is. Want is het niet zo dat ontzettend veel van onze wereldwijde problemen veroorzaakt worden door ongelijkheid? Kijk naar de migratiestromen. Waar is het meeste geweld? Op de plekken waar de meeste olie in de grond zit. En kijk naar het Afrikaanse continent. Mensen vluchten er weg – terwijl het qua beschikbare grondstoffen het rijkste continent ter wereld zou moeten zijn. En hier houden we ze tegen – omdat we onze rijkdom niet willen delen. Of kijk naar al die superfoods – Quinoa: zo populair in het westen dat de lokale bevolking in Bolivia dit eigen graan haast niet meer kunnen betalen. Of kijk naar de gigantische hoeveelheden graan die wereldwijd verbouwd worden. Meer dan genoeg voor iedereen – maar in plaats daarvan voeren we onze dieren ermee zodat we in het rijke westen een lekker lapje vlees kunnen eten. Die overigens met hun methaanschetten een belangrijke factor zijn in het broeikas effect. Wat weer klimaatvluchtelingen veroorzaakt. Etc. En dan heb ik het nog niet eens over de kledingindustrie. Ik kan nog wel even doorgaan. Onze vrede, onze welstand gaat consequent ten koste van anderen. Hoe irritant we dat ook vinden.

De boodschap van Jezus is nog onverminderd waar. Hij trekt de cirkel van mensen die mogen delen in Gods genade groter. Hij betreft er mensen bij die wij buiten wilden sluiten.

Hij las: 18«God heeft mij uitgekozen. Daarom is zijn Geest bij mij. God heeft mij gestuurd om aan arme mensen het goede nieuws te vertellen. En om tegen gevangenen te zeggen dat ze weer vrij zijn. Om blinden te vertellen dat ze weer zullen zien. En om mensen die het moeilijk hebben, te helpen. 19Ik maak bekend: Er begint een nieuwe tijd.»

En het is genoeg voor Nazareth om Christus een kopje kleiner te willen maken. Om zo de ogen te sluiten voor een ander, en het heil alleen voor henzelf toe te eigenen.

Maar ik wil geloven in de boodschap van Christus. Dat er een wereld bestaat waarin het heil voor iedereen beschikbaar is. Ik wil niet leven in een wereld waarin ik alleen maar gelukkig kan zijn door mijn ogen te sluiten voor het leed van anderen. Ik wil leven in een wereld waar God niet alleen zegt dat het goed was, maar waar het goed *is*. Maar dat kan alleen wanneer wij van binnen veranderen. En dat begint weer bij die ene mens – Christus. Hij toonde ons als geen ander het hart van God. Laat hem jou de ogen openen voor een ander. Open je hart voor een ander. En als je bang bent dat dat ten koste gaat van jou dan zeg ik: klopt. Het kan zelfs je dood worden. Kijk maar naar Martin Luther King. Kijk maar naar Jezus. Kijk eens naar je leven. Als het christelijk geloof je nog niets gekost heeft dan mag je je stevig achter je oren krabben. Als jouw geloof je alleen maar comfort en rust heeft gebracht, dan mag je het gerust wantrouwen. Kijk naar Christus – het koste hem alles. Zelfs zijn leven.

Maar kijk wat er gebeurde. In het gedeelte van vandaag gebeurt er al een wonder. Waar iedereen hem in de afgrond wil storten loopt Jezus ongedeerd weg. Drie jaar later slagen ze erin hem te vermoorden. Maar God stond het niet toe dat hij in de dood bleef. Zijn stem moest blijven klinken op deze aarde. God schonk hem een nieuw leven. Dat leven wil hij ook aan ons schenken. Wees niet bang dat je geloof je wat kost. Want wat het ook kost – God geeft je er een oneindige levenskracht en inspiratie voor terug. Take a leap of faith – zet een stap in geloof. Verlaat het comfort en geef handen en voeten aan het visioen dat God je geeft.

Want hij laat nooit los wat zijn hand begon.

AMEN